



Het Linda Project

Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 1 – April 2020

Lieve vrienden en belangstellenden,

Vanuit een volkomen veranderde wereld ga ik u toch maar de wederwaardigheden vertellen uit Lira, Noord-Oeganda.

Bij aankomst, net voor Kerst, vond ik een enorme vuilnisbelt naast het huis, net achter de omheiningmuur. Wat een stank! Ratten, kakkerlakken, duizenden vliegen, jakkiee bah! Bij navraag bleek dat de vuilniswagen van de gemeente kapot was en men geen geld had om die te repareren. Daar dit stuk land braak lag, had men besloten dan het vuil maar daarnaartoe te brengen. Ongelofelijk. Enige van onze bestuursleden zijn actief aan de gang gegaan om het te stoppen, maar er kwam geen enkele reactie.



Er bestaat in Oeganda gelukkig een regeringsorganisatie voor het milieu en die hebben we toen maar aangeschreven. Na een week kreeg ik antwoord dat ze de klacht hadden doorgestuurd naar de plaatselijke afdeling. Toen ik na een week nog niets had gezien van die

plaatselijke afdeling heb ik hen weer geschreven. En warempel, 2 dagen later waren ze er, helemaal vanuit Kampala, met politie in touw.

Nou, toen was het gauw bekeken. Na enige uren kwam er al een vrachtwagen om al het vuil te verwijderen en naar de echte vuilnisbelt, buiten de stad, te brengen. De stad kreeg 2 dagen de tijd om het allemaal op te ruimen. Na 5 weken waren we dan eindelijk verlost van alle ongemak.

Kerst en Oud en Nieuw waren wederom zeer gezellig. Met barbecue, muziek en dans, kadootjes en op 31 december een geweldig vuurwerk. De hotels bij ons in de buurt willen niet voor elkaar onder doen en zo komt er elk jaar spectaculairder vuurwerk. Dus we komen ogen tekort om het allemaal te zien. Ik had voor de kinderen sterretjes meegenomen, ze vonden het prachtig.

Minder leuk zijn de aanvallen op sommige van onze kinderen door straatbendes. Met messen vallen ze voorbijgangers aan om hen te beroven. Zo werden 3 oudere jongens, na in de stad oud en nieuw te hebben gevierd, aangevallen, vlak voor de deur. Een jongen kreeg een mes door zijn hand, de anderen kwamen met de schrik vrij na een vechtpartij. Op nieuwjaarsdag werd er een van achteren aangevallen met een fietsketting. Hij kwam ternauwernood veilig binnen. Vanaf 19.00, als het donker is, kan er dus niemand meer alleen naar buiten. Moet er iemand naar de bus, dan wordt hij gebracht met de auto.



Op 1 februari om ongeveer 14.30, gebeurde er iets heel vreemds. De meisjes waren bij mij in de kamer spullen aan het uitzoeken, eentje zat er in de eetzaal en de jongens waren buiten in de tuin. Opeens was er een enorme knal, oorverdovend! We schrokken ons helemaal het hoedje. Bleek dat er vanuit een wolkeloze blauwe lucht een enorme lichtstraal op ons dak terecht was gekomen. Daar hebben we gelukkig een bliksemafleider staan. De jongens zagen het aankomen en waren doodsbenauwd, het meisje in de eetzaal zag het blauwe licht afketsen en oranje verder gaan, waar het over de omheiningsmuur verdween. De bliksemafleider staat nu krom! 's Avonds bleek dat 3 lampen het niet meer deden. Bij onderzoek bleek dat 3 geleiders doorgebrand waren. Kun je nagaan; zonder de bliksemafleider hadden we allemaal dood kunnen zijn! Het huis in brand!

In januari kregen we de uitslag van het eindexamen basisschool en het wonder geschiedde, alle 5 geslaagd! Zelfs Kizito, wie had dat voor mogelijk gehouden. Hij was apetrots. (Hij heeft veel moeite met lezen en schrijven.) Mirriam, Nancy en Dinah kunnen nu naar S1, Kizito gaat een huisschilderopleiding volgen van 2 jaar en David kan naar de Its.

Ik had de kinderen gewaarschuwd dat er misschien geen geld meer zou zijn om hen naar school te laten gaan in 2020, maar dankzij allerlei geweldige donaties is iedereen weer blij naar school gegaan.

Een trouwe donateur uit Culemborg had haar kerk ingeschakeld en zo konden we alle schoolspullen kopen.



Wilbert Arnoldink kwam na 12 jaar op bezoek. Wat een leuk weerzien. De ouderen konden zich hem nog goed herinneren. Het is belangrijk voor de kids om te merken dat ze niet vergeten worden in Nederland, als vrijwilligers weer weggaan. Ook hij bracht allerlei schoolspullen mee.

En dan is nu de wereld veranderd.

Wie kon dit hebben vermoed toen ik op 15 februari weer naar Nederland vertrok? Alle kinderen waren op school, alles was geregeld, dus ik ging met een gerust hart op weg.

Nu zijn ook in Oeganda allerlei maatregelen getroffen om het verspreiden van het coronavirus te stoppen. Het begon met het sluiten van alle scholen, dus alle kinderen zijn weer thuis. Het vliegveld zit hermetisch op slot, geen inkomend of uitgaand vliegverkeer. Eerst kon je nog wel komen, maar moest je 14 dagen in quarantaine ergens nabij het vliegveld. Ook dat is nu niet meer mogelijk. Er is geen openbaar vervoer meer. Heel problematisch in Oeganda, waar iedereen gebruik maakt van taxibusjes en bussen. Kerken zijn gesloten, evenals winkelcentra. De prijzen van levensmiddelen rijzen inmiddels de pan uit. Sinds 1 april geldt er een volledige lockdown.

Gelukkig heeft Morrison twee dagen voor de lockdown nog eten kunnen inslaan, zodat er in ieder geval voor een maand eten in huis is voor alle kinderen. Ik kan dus eind april niet naar Oeganda toe. Ze zijn op zichzelf aangewezen.

We zullen zien hoe alles zich verder ontwikkelt en wachten af.

Graag breng ik u enige psalmen onder de aandacht die we kunnen bidden om God's aanwezigheid te beamen en te weten dat Hij bij ons is in deze verwarrende en moeilijke tijd. Psalm 1, 23 en 91.

We gaan Pasen vieren zonder samenkomsten, het zal heel vreemd zijn.

Ondanks alles wensen wij u een **gezegend Paasfeest** toe. Vol hoop op een goede afloop van de coronapandemie en een nieuw begin.

Team Nederland
Team Uganda

Team Noord-Ierland
De kinderen



**Het LindA Project (Licht in dynamisch Afrika)
Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in
Noord Oeganda**

Bankrekening: ING rek.nr. **NL02INGB0000111049**

T.n.v. Het LindA Project te Sint-Michielsgestel

Website: www.hetlindaproject.nl

E-mail: info@hetlindaproject.nl

Postadres: Het LindA Project, Regent Smitsstraat 62,
5272 BD Sint-Michielsgestel

Tel. nr: 06-23744013

Het LindA Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34 133547.