



Het LindA Project

Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 2 – Augustus 2020

Lieve vrienden en belangstellenden,

Hier zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Oeganda.

Het coronavirus is nog alom aanwezig. Ook in Oeganda. Zoals ik in de vorige brief schreef, zit het land volkomen op slot. Er is een avondklok, de scholen zijn gesloten, mondklappers dragen is verplicht, evenals de 1,5 meter afstand houden. Er zijn geen evenementen toegestaan, de kerken zijn nog steeds dicht. Gelukkig is het openbaar vervoer, aangepast, weer opgestart. Er worden repatriëringvluchten uitgevoerd om gestrande Oegandezen naar huis te brengen. Dit gaat mondjesmaat, daar iedereen na aankomst 14 dagen in quarantaine moet, in een faciliteit aangewezen door de regering, op eigen kosten.

De besmettingen die er zijn, worden binnengebracht door voornamelijk vrachtwagenchauffeurs uit omliggende landen. Lang was er eigenlijk niets aan de hand, maar de laatste weken neemt het aantal besmettingen sneller toe. Op het moment van schrijven zijn er nu 1500 besmettingen, 13 doden en 1142 genezingen. (Dit is op een inwoneraantal van 42 miljoen.)

Iedereen hoopte dat in september de scholen weer open zouden gaan, maar vooralsnog zijn daar geen berichten over.

Sinds half maart zijn al onze kinderen weer thuis. Ze vervelen zich behoorlijk, al laat Morrison hen elke ochtend huiswerk maken, om niet alles te vergeten.

Gelukkig ook dat **Janet**, onze huishoudster, er is. Ze heeft een essentieel beroep en mag dus op de fiets heen en weer komen. Ook zonder mijn fysieke aanwezigheid gaat alles goed. We hebben veel contact via videocalls en whatsapp.



Janet

In deze brief ook een bijdrage van onze administrateur in Lira, Morrison Okello. We zijn trots op hem en op Janet, als leidinggevend. Ze doen het toch maar.



De **sprinkhanen** houden ook nog steeds huis in noordoost Oeganda. Ze zijn gelukkig, tot op heden, op 20 km van ons vandaan voorbij getrokken.



Lira City

Dan is er groot nieuws, ondanks de maatregelen werd Lira gepromoveerd tot stad! Eindelijk.

Dat betekent dat er meer faciliteiten gaan komen, zoals geasfalteerde wegen en industrie.

De kinderen doen om de beurt de afwas. Dit keer was het de beurt aan Nancy en Fina. Fina groeit maar door, Nancy blijft klein.



Fina en Nancy

De bewoners van House of Hope.



Achterste rij: **Fina, Isaac, Sarah, Lamech en Jimmy.**

Voorste rij: **Nancy, Mirriam, Yubo en Jonathan.**

Niet op de foto, maar wel aanwezig: Absolom, Joshua, Gad, David, Kizito, Dinah, Ivan en Bonny.



Hallo, ik heet **Okello Morrison**, 25 jaar oud en ik werk bij Linda Foundation als administrateur.

Het dodelijke coronavirus heeft zich over de hele wereld verspreid, omdat er geen medicijn of vaccin is voor de ziekte, lockdown was de enige optie in veel landen. Toen we voor het eerst hoorden van het coronavirus waren we allemaal erg bang, omdat we dachten dat de wereld op zijn einde loopt. Deze lockdown was mijn eerste ervaring waarbij ik zo lang thuis moest blijven. Op het moment dat ik hoorde van de lockdown, wist ik dat onze kinderen terug naar huis zouden komen en ik was erg blij, omdat ze thuis heel veilig zouden zijn in vergelijking met school en aan de andere kant dacht ik dat de kinderen zich zouden misdragen en me zouden storen, maar ik bad tot God om hulp en Hij leidt ons door alles heen en ik ben erg blij dat mijn gebeden hebben gewerkt, God luistert naar me.

Je weet dat het niet gemakkelijk is om 's ochtends wakker te worden en gewoon tot 's avonds thuis te zitten, dus ik, Janet en Absolom bedachten de richtlijnen en dagelijkse activiteiten die door de kinderen en iedereen thuis gedaan moeten worden. Dat maakt het leven gemakkelijk voor iedereen. Als ze 's ochtends wakker worden, is het eerste wat ze doen tot God bidden, hun bed opmaken, aankleden en tandenpoetsen en iedereen komt naar de eetzaal voor het ontbijt. Na het ontbijt gaat iedereen zijn boeken lezen tot 's middags en na het lezen rusten ze uit, in afwachting van de lunch. Daarna spelen we na de lunch tot 18.00 uur altijd spelletjes zoals voetbal, kaarten, ludo en andere activiteiten, en om 18.30 uur is het avondeten klaar en meldt iedereen zich bij de eetzaal. Na het avondeten gaat het team dat verantwoordelijk is voor de afwas, afwassen en de rest gaat tv kijken. Yubo en Jonathan mogen tot 21.00 uur kijken en dan gaan ze naar bed terwijl de rest tot 22.00 uur mag kijken. En de volgende dag doen we hetzelfde en zo komen we onze lockdown door. Hoewel de lockdown gemakkelijk was, volgen we nog steeds onze eigen richtlijnen en de richtlijnen van de overheid om onszelf te beschermen tegen het dodelijke coronavirus in afwachting van de heropening van scholen en kerken door de regering.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die ons heeft gesteund en nog steeds steunt om op deze manier door te gaan. Jullie zijn de reden dat onze kinderen eten, jullie zijn de reden dat onze kinderen naar school gaan, jullie zijn de reden dat onze kinderen gezond zijn. Zonder God die u gebruikt om uw steun aan ons te geven, zouden we nu nergens zijn, we zouden niet hebben bereikt waar we nu zijn. Heel erg bedankt en voor iedereen die ons wil steunen staan de deuren open, moge God u zegenen, uw gezin, uw bedrijf en moge Hij u blijven beschermen tegen het dodelijke coronavirus. Amen. Blijf Veilig.

**Het Linda Project (Licht in dynamisch Africa)
Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in
Noord Oeganda**

Bankrekening: ING rek.nr. **NL02INGB0000111049**

T.n.v. Het Linda Project te Sint-Michielsgestel

Website: www.hetlindaproject.nl

E-mail: info@hetlindaproject.nl

Postadres: Het Linda Project, Regent Smitsstraat 62,
5272 BD Sint-Michielsgestel

Tel. nr: 06-11197906

Het Linda Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34 133547.