



Het Linda Project

Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 3 – december 2018

Lieve vrienden en belangstellenden,

Hier zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Uganda. Het is heet in Lira, elke dag zo'n 30 graden! Af en toe een flinke plensbui en 's nachts koelt het af naar een aangename 18 graden.

Het is er gelukkig ook weer rustig. Enige weken geleden was er een flinke oproer: een man van Indiasche afkomst zou een kind hebben vermoord. De halve stad kwam in opstand, het leger en de politie hadden dagen nodig om de orde en rust te herstellen, inclusief het gebruik van traangas en echte kogels.

Onze huishoudster Janet durfde 's avonds niet naar huis en bleef maar slapen. Die nacht kwam er ook een inbreker die de stroom uitzette en dacht zijn slag te kunnen slaan.

Gelukkig zit bij ons alles op slot en de ramen en deuren zijn versterkt met traliewerk.

Jammer voor de inbreker. Uit frustratie heeft hij toen wel onze internet/wifi installatie, die buiten het huis zit, vernield.

Ondertussen zijn alle kinderen weer thuis voor de grote vakantie. In februari begint het nieuwe schooljaar.

David Odur, die in de laatste klas zat van de basisschool, moest eindexamen doen op een school die nogal ver weg ligt. Het laatste trimester ging hij er alvast naar toe, maar elke dag 16 km lopen (heen en terug), dat was toch wel wat veel van het goede. Daarom kreeg hij een mooie fiets. Hij verwacht goede resultaten en dan komt voor ons het vinden van een goede middelbare school.

Isaac en Daniel deden eindexamen technische school, metselen (junior). Gad deed eindexamen loodgieter (craft). De technische school bestaat uit 3 onderdelen: junior, craft en gevorderd. Nu hebben we nog Jimmy, junior 3^e jaar timmeren; Moses en Joshua 2^e jaar craft schilderen.



De juniors gaan niet door met de craft opleiding, ze zijn al in de twintig en gaan liever werken.



Gad Odur moest na de opleiding 6 weken stage gaan lopen en had enorm veel geluk: we gingen samen naar Uganda National Water om te kijken of men daar plaats had. De personeelschef vroeg hem om zijn aanvraag van school. Ja, die had hij nog niet, we kwamen enkel informeren. Geen probleem, breng die brief morgen dan maar, je kunt komen. Ongelofelijk. We keken elkaar aan en zeiden: God is goed!

Men belde 2 weken geleden op of hij eerder kon komen en zo is hij ondertussen al een poosje aan de slag. Als hij het goed doet, heeft hij een baan! Met 15 andere jongelui vanuit heel Uganda doen ze hun stage. Het is niet gemakkelijk om hier een stage plaats te krijgen.

Onze **watertank** lekte voortdurend en dus is hij nu bezig een metalen tank te plaatsen.

Gedurende de nu 18 jaar dat Het LindA Project in Lira werkzaam is, hebben we vele weeskinderen kunnen helpen. Onder hen waren ook gezinnen (**child headed families**). De kinderen bleven zodoende bij elkaar, terwijl de oudste niet de ouderlijke zorg op zich hoefde te nemen, dat deden wij.

Vanwege de nieuwe wetgeving gaat dat nu niet meer, iedereen behoort bij familieleden te zijn. Die familieleden kunnen niet voor bijvoorbeeld 4 kinderen zorgen, dus het gezin wordt uit elkaar gehaald. Heel jammer. Tot mijn grote verbazing zag ik op de tv een advertentie van RTL en Cordaid, waar men donaties vraagt om te gaan zorgen voor deze child headed families in Uganda! Dat kan dus niet meer.

De elektriciteitsmaatschappij laat nog steeds niets van zich horen, hopelijk komt er eindelijk iets in het nieuwe jaar. We houden de moed erin.



Enige jaren geleden al weer werden we verblijd met **Bolt**, onze hond. De kinderen zijn er wat gek mee.

Hier poseren Nancy, Dinah en Yubo met Bolt. Ons huis zit behoorlijk vol, want ook de studenten van de universiteit zijn thuis voor Kerst. Betty, die meteorologie studeert en bijna klaar is en Bonnie, die zijn eerste jaar erop heeft zitten, finance and accounting.

Violet blijft in Kampala, waar ze in januari eindexamen doet voor diëtiste. Absolom is nog steeds in China, nu in zijn tweede jaar International business. Benjamin, zijn broer, is nu in Nederland alwaar hij ook International business studeert. China beviel hem niet echt. Hier begint hij aardig te wennen.

Een aantal van onze kinderen gaan naar kostschool. Ze nemen dan hun hele hebben en houden mee. Een metalen box vol schoolspullen, kleren, schoenen, beddegoed, toiletartikelen, bezems, zeep, suiker en een soort pindakaas om door de bonen te mengen. Ook een matras en een emmer gaan mee. Dat alles gaat dan op een motorfiets (boda boda) en daar gaan we dan.



Hier ziet u een foto van **Sarah**, achterop bij Morrison, op weg naar het derde trimester 2018.

Verzoek

Velen van u ontvangen onze nieuwsbrief al per email, velen ook niet.

Wij sturen u vanzelfsprekend graag de nieuwsbrief per post toe, maar mocht u email hebben en er geen bezwaar tegen hebben de brief voortaan alleen digitaal te ontvangen, dan vernemen we graag uw email adres.(info@hetlindaproject.nl)

Het scheelt een hoop aan postzegels.

Wij zijn ontzettend blij met al uw gulle giften, hartelijk dank daarvoor. Zonder uw steun zouden we ons werk niet kunnen doen. De kinderen zijn u ook heel erg dankbaar.

We wensen u een gezellige en gezegende kersttijd toe en een voorspoedig



2019.

Team Noord Ierland

Team Nederland

Team

Uganda De kinderen

Het Linda Project (Licht in dynamisch Africa)

**Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in
Noord Oeganda**

Bankrekening: ING rek.nr. **NL02INGB0000111049**
T.n.v. Het Linda Project te Sint-Michielsgestel

Website: www.hetlindaproject.nl

E-mail: info@hetlindaproject.nl

Postadres: Het Linda Project, Regent Smitsstraat 62,
5272 BD Sint-Michielsgestel

Tel. nr: 06-23744013

Het Linda Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34 133547.