



Het LindA Project

Een kind heeft het recht om kind te zijn!

Nieuwsbrief nr. 3 – december 2019

Lieve vrienden en belangstellenden,

In februari 2020 is het alweer 20 jaar geleden dat Het LindA Project werd opgericht. Wat is er veel gebeurd in die tijd.

Ik kwam aan toen er een verschrikkelijke oorlog woedde in Noord Oeganda, het Leger van de Heer (Lord's Resistance Army) hield er huis. Moorden en plunderen, kinderen ontvoeren om kind-soldaat of seks slaaf te worden, de mensen hadden het zwaar te verduren.

Bij mijn bezoeken in de dorpen of in de kampen, bracht ik hoop. Er was iemand die zich hun ellende aantrok. Iemand die luisterde naar hun verhalen. Dat ging achterop de fiets, door moerassen in kano's, lopend over smalle paden. Hulporganisaties waren nog niet actief, dat kwam pas later, toen er al veel leed was geschied. Talloze kinderen liepen er verloren bij. Ouders waren vermoord, families uit elkaar gerukt, waar moesten ze naar toe? Zo is House of Grace ontstaan.

We begonnen in Igel, langs de weg naar Apac. De bisschop van de Elim kerk gaf ons een aantal huizen met een groot stuk grond eromheen. Ernaast stond een school. Dat ging een tijd goed, totdat de buurtbewoners niet wilden stoppen om dat land af te graven. Ze maakten bakstenen. Het werd te gevaarlijk voor de kleine kinderen, de afgravingen stonden vaak vol water.

Zo kwamen we terecht in Gweng Abara. Daar kon ik een groot stuk land kopen met diverse huizen erop. Dankzij allerlei donaties konden die huizen opgeknapt worden, er kon een keuken komen, sanitair, omheining.

In 2004 was er een vreselijke ramp, de Lord's Resistance Army viel een kamp aan in Ogur, zo'n 20 km van ons vandaan. Ze hadden zich vermomd als leden van de burgerbescherming. Meer dan 200 doden!

BBC World was aanwezig in de persoon van **Andrew Harding**, die een reportage maakte van het gebeuren. Hij zocht ook ons op in House of Grace. Zijn documentaire ging de wereld over, via de wereldradio.

We kregen veel blijken van ondersteuning, vragen hoe men ons kon helpen. Dat was hartverwarmend. Velen van u zijn nu nog steeds trouwe donateurs. Dank daarvoor!



In die tijd waren er heel veel kinderen in House of Grace, ze hingen met de benen buiten. Bijvoorbeeld: een kamer van 3 bij 4 meter bevatte 3 triple decker bedden (3 bedden boven elkaar), voor 9 kinderen. Die deelden het bed, dus er lagen 18 kinderen in een kamer. Er waren 3 huisjes, ieder met 2 slaapkamers. Ook het personeel deelde de slaapkamer. We moesten wat!

In 2008 kregen we een bakkerij van Bake for Life, geweldig. We zijn voortvarend van start gegaan en iedereen hielp mee. **Wilbert Arnoldink's** inzet was enorm, hij was er als vrijwilliger. Iedereen vond ons brood heerlijk, maar uiteindelijk hebben we het niet getrokken, we werden weggeconcurrereerd door Indiërs. Heel jammer. De bakkerij ging dienstdoen als activiteitenhal/eetzaal.

In 2008 hield ook de oorlog op en kwam er rust. Men kon beginnen aan de opbouw, van de stad, de omgeving en het leven. Niet makkelijk, maar geleidelijk aan verdween de angst. Wij konden gaan zoeken naar familieleden van de kinderen die bij ons hun toevlucht hadden gezocht.



We kregen een bakkerij, we bouwden een school, we maakten een CD, we renoveerden House of Grace, we kregen fietsen, we kregen een auto, het ging ons goed.

Ondertussen liep ook ons scholingsprogramma SOS (Send an Orphan to School). We doen dit nog steeds.

Weeskinderen en kansarmen, verlatenen en invaliden worden door ons naar school gebracht.

We betalen niet alleen het schoolgeld, maar geven hen alle schoolbenodigdheden, persoonlijke spullen, transport, medische verzorging, geestelijke verzorging, kortom: we zijn hun thuis.

In 2009 veranderde er een hoop, toen ik ziek werd en ruim een jaar uitviel. **Reinhold Hoernle** (Ray) heeft ons toen enorm uit de brand geholpen.

De echte weeskinderen en kwetsbare kinderen konden bij ons blijven, de rest ging terug naar de, vaak arme, familieleden. Wij bleven wel het schoolgeld etc. betalen en monitorde hen. Ondertussen zijn veel van die kinderen enorm goed terecht gekomen, hebben hun eigen leven opgebouwd. Dankzij de opvoeding en scholing die ze bij ons hebben gehad. Ze hebben gezinnen, een baan, een toekomst, en daar deden en doen we het voor.





In 2012 overleed **Jaap Bergsma**, medeoprichter van de Stichting. Dat was een groot verlies.

We hebben vele vrijwilligers mogen begroeten. De kinderen genoten daarvan.

Sinds 2014 nemen we geen nieuwe kinderen meer aan, zijn we het programma aan het afbouwen.

Momenteel hebben we nog 17 kinderen, 3 op de basisschool, 3 op de middelbare school, 8 op de ambachtsschool en 3 op de universiteit. Gedurende de schooltijd zijn de meesten niet meer thuis, maar op kostschool. Ik probeer er alle schoolvakanties te zijn.

Ook nu ga ik er weer naar toe, op 19 december vertrek ik. Gezellig samen Kerst en Oud en Nieuw vieren. Dan in januari weer alles in gereedheid brengen voor het nieuwe schooljaar, dat begin februari begint. Half februari ga ik weer terug naar Nederland.



Velen hebben eindexamen gedaan in november. 5 kinderen deden eindexamen basisschool, een soort Cito toets. 2 jongens zijn nu volleerd huisschilder. Ze hebben ons huis van binnen geschilderd en ik moet zeggen: vakwerk hoor. Betty heeft haar bachelor meteorologie gehaald en heeft de officiële diploma-uitreiking op 14 januari as. Werk heeft ze nog niet gevonden. Violet is klaar met haar studie diëtiste en werkt zolang als vrijwilliger in het Mulago ziekenhuis in Kampala, wachtend op haar examenuitslag. Gad werkt nu als loodgieter.



Hoe lang we het nog kunnen volhouden, financieel gezien, is de vraag. Want grote trouwe donateurs hebben door allerlei omstandigheden moeten afhaken. Dat vraagt om inventiviteit, werving van nieuwe donateurs, fondsenwervingsacties. Anders vrees ik het ergste. Denkt en helpt u mee?

Wij vertrouwen op God en Zijn plan, het zal allemaal wel goed komen. Hij zal Zijn kinderen niet in de steek laten.

Op de website kunt u het financieel en sociaal jaarverslag van 2018 vinden. U vindt dit onder "publicaties", jaarverslagen.

Wij wensen u allen een heel gezegende Kersttijd en een gezond en voorspoedig 2020 toe.

Team Nederland
Team Uganda

Team Noord Ierland
De kinderen



**Het Linda Project (Licht in dynamisch Africa)
Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in
Noord Oeganda**

Bankrekening: ING rek.nr. **NL02INGB0000111049**

T.n.v. Het Linda Project te Sint-Michielsgestel

Website: www.hetlindaproject.nl

E-mail: info@hetlindaproject.nl

Postadres: Het Linda Project, Regent Smitsstraat 62,
5272 BD Sint-Michielsgestel

Tel. nr: 06-23744013

Het Linda Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34 133547.